

עולים בהר

בשבוע שעבר, בואכה הקפות שניות, גרשו את שכונת הר-רחומה בירושלים אלפי חובשי כיפות סרוגות שהיו לבושים בח' לוצות לבנות לכבוד שמחת תורה. החגיגות נערכו במשכנה החדש של ישיבת 'הר המור', בראשותו של אחד ממנהיגיה ורב' ניה המשפיעים ביותר של הציונות הדתית, הרב צבי טאו, שמוכר גם כסממן הדתי-חרדי ביותר של הציבור הזה.

עמדותיו של הרב טאו ושל רבים מתלמידי וממשיכיו לא תמיד עולות בקנה אחד עם תפיסתם של שאר בני הציונות הדתית, כמו למשל בסוגיות של דת ומדינה, גיוס לצה"ל, בשאלה אם להצביע למפלגה דתית לאומית או חרדית ועוד.

בנוסף ישנה גם ההיסטוריה שאינה רחוקה או נעימה על התפצלותם של הרב טאו ותלמידיו מיישיבת 'מרכז הרב'. רק באחרונה התראיין הרב יעקב שפירא, בנו של ראש הישיבה לשעבר הרב אברהם שפירא, וציין: "אבי לא הרבה לדבר על זה, אבל אסור להסתיר את האמת. אני לא יכול לשקר, אבל אבי הקפיד מאוד עליהם (על 'הר המור') ולא מחל להם עד סוף ימיו. הוא רצה שידעו שהתורה היא לא הפקר".

אך למרות כל האמור לעיל התייצבו בשמחת תורה ב'הר המור', כאיש אחד, רבים מבני הציונות הדתית שלא בהכרח אפשר לזהותם כבוגרי הישיבה, תלמידיה או תומכיה. הגיעו לשם צעירים ומבוגרים, מתנחלים ועירוניים, 'מרכזניקים' ו'גושניקים', וגם דתיים אחרים שרצו לחגוג את שמחת תורה בטונים גבוהים

ומהירים במיוחד. יחד איתם רקד גם השרד לביטחון הפנים גלעד ארדן, דתי לשעבר ידוע וחובב מוכר של המגזר.

מדוע אם כן, על אף היות הישיבה סממן תורני, ימני וחרד'לי מובהק, הגיעו אליה רבים מבני הציונות הדתית שאינם בהכרח מתחברים לכל מוצא פיו של הרב טאו? נראה שבכל זאת, על אף הפילוג ולמרות ההבדלים הרבים והמחלוקות בציונות הדתית, 'הר המור' מתבססת כאחד ממוקדי הכוח המרכזיים ביותר של הציונות הדתית, ברמה הפוליטית, החברתית והתורנית.

אין להתעלם גם מהעובדה שהמכינות הקדם-צבאיות, שרבים מבוגריהן השתלבו ביחידות לחמות, ביחידות המובחרות ובקצונה הבכירה של צה"ל, הביאו לישיבה את כוחה ומעמדה. לא בכדי העניק בשנה שעבר רה השרד נפתלי בנט את פרס ישראל למפעל חיים לאבי המכינות הקדם-הצבאיות, ראש מכינת עלי הרב אלי סדן, אף שבנט רחוק שנות אור מבית מדרשם של הרב טאו והרב סדן, ולמרות המתחות בין האחוד הלאומי החרד'לי ובין ציר בנט-שקד הכלל ישראליים וחוצי המגזרים.

נראה שהציבור הדתי-לאומי מצביע בר' גליו, ולא ממהר לעקור מתוכו את הישיבה בהר-רחומה, 'הר המור'.

אשר סוזין, מרצה לפוליטיקה ותקשורת במכללה האקדמית 'הדסה'